

---

## Resebrev 1 - nytt år, vardag och utflykter (31/1 2009)

Ett helt nytt år framför oss! Känns härligt med 365 nya dagar, utan några bokningar. Det är med stor spänning man ser framåt, men först skulle vi fira ut det gamla året. På själva nyårsafton kom våra bästa vänner, Staffan & Kristina, ner till oss från Göteborg. Härligt då vi alltid har firat nyår ihop! De bodde på det stora Cordial-hotellet som byggdes för ett par år sedan här i dalen och där hade vi också bokat nyårssupén. Efter denna gick vi ner till hamnen och slog oss ihop med besättningarna på Elena och Emmi. Till tolvslaget såg vi ett pampigt fyrverkeri och givetvis skålades det i champagne. Vi hade också vindruvor för att följa den spanska seden då man skall äta tolv vindruvor, en för varje klockslag, till tolvslaget och önska sig något inför det nya året. Nu var vi lite sena och missade att få i oss alla druvorna men istället hade vi traditionsenligt röda underkläder på oss så förhoppningsvis skall vi lyckas få ett bra år ändå. Vårt nyårsfirande fortsatte sedan till sent i Elenas salong så påföljande dag orkade vi bara att ligga på stranden.



*Turister på Cordial-hotellet*

Det blev förstås dagligt umgänge med Staffan och Kristina under veckan de var här och en dag var vi turister uppe vid deras fina poolområde. De hann också med ett par stycken golfrundor.

Vi fick också en trevlig eftermiddag tillsammans med JRSK-medlemmarna Erland och Maria som var här på semester.

På eftermiddagen den 5 januari är det parad på gatorna i Spanien.

De tre magiska kungarna: Baltasar, Kasper och Melchor rider på sina kameler och har med sig gåvor till alla som har varit snälla. De som har varit mindre snälla fick förr kol i present. Nu är det en liten påse med lakritskol som visar att man inte har varit tillräckligt snäll, men det är sällan presenten fattas även om kolpåsen kommer först. Under natten besöker sedan de "magiska kungarna" alla spanska hem när familjerna sover, för att lämna presenterna.

Här i Puerto Mogán såg vi inga parader men ett träd fullt med paket har vi!



För vår del skall det nu bli vardag och vi är båda redan igång. Bosse har målat ett antal tavlor och testat lika olika tekniker och motiv. Nu känns det som han börjat hitta rätt. Själv skriver jag för fullt. Det tog lite tid att hitta upplägget och hur man skulle hantera allt material runt omkring men nu tror jag att jag skapat ett system som passar mig. Ja g har t o m fått en egen dator! En mini-PC som Mats Törmarks son tog ner till mig, tack Mikael! Fantastisk liten apparat som väl fyller de krav man har för att bara skriva.

I övrigt så märks det att det är vinter. Nu har vi haft några dagar med kylig luft och ganska mulet. Då når inte temperaturen över 20 grader på dagen! Men vi har värmare ombord när det behövs och så fort solen kommer fram så blir det varmt. Om någon månad blir det vår!

En av våra båtgrannar på bryggan har fastnat här och blivit kvar i 10 år. Nu sägs det att de ska iväg till våren men övriga grannar säger att det har de hört förr så vi får väl se. I alla fall har de hunnit skaffa bil under sina år och en dag blev vi erbjudna skjuts till Las Palmas. Självlärt hängde vi på, långseglare älskar när något är gratis! Vi fick följa med till



*Bosse med en bit av Las Canteras i bakgrunden*

lite affärer vi normalt inte hittar själva och förmiddagen avslutades på stor saluhall där vi köpte fullt med grönsaker m.m. Därefter turistade vi själva och fick en riktig fin dag i solen på Las Canteras, Las Palmas stora strand. Man jobbar hårt på att få tillbaka turismen hit så allt är fint och välkött. Man har tidigare haft en del problem med kriminalitet men skall även ha kommit till rätta med sådant.

Dagen avslutades nere vid småbåtshamnen där det finns gott om båtillbehörsaffärer av olika slag. I Volvo Penta-butiken hittade vi ett bra sortiment av gästflaggor, något som annars är lite ovanligt. Priset var också tilltalande, endast 3 euro så vi fick äntligen köpt en ny spansk flagga. Den gamla är nämligen helt sönderblåst och i strimlor. Måste ha med kvalitet att göra för vi har en dansk, som visserligen är blek, men fortfarande hel efter snart 30 år.

Vår svenska flagga är blek men håller fortfarande förutom flagglinan som löser upp sig av all vind och salt. Den har vi lagat flera gånger och nu är det dags att byta hela linan som mest av allt verkar vara helt rutten.



*Något slitet efter tre månader...*



Frukt & grönt, ja. Det ser inte riktigt ut som hemma bland frukt och grönsaksstånd. Hemifrån är vi ju vana vid fina, oskadade varor i en och samma storlek. Här kan det variera oerhört med allt från pyttesmå till bamsingar av samma sort och det kan vara fullt med svarta prickar, jack m.m. i frukten/grönsaken. Det är bara att försöka handplocka de man tycker är ok. Belöningen kommer när man äter dem för de smakar så mycket, mycket mer än de därhemma. Det märks tydligt att de mognat i solen och inte på ett lager. Till och med potatis, som vi knappt åt hemma, är populärt på matbordet numera.

Sen finns det ju en massa sorter man inte känner till som man kan roa sig med att prova.

Under vår tid som stillaliggande har vi låtit tillverka en bimini till båten, så att vi får skugga över sittbrunnen och kan få så även när vi sedan seglar. Ett tips till dig som skall iväg är att göra sådant hemma, rostfria detaljer såsom beslag är klart billigare i Sverige och framför allt lättare att få tag på. Nu hade vi tur och kunde få leverans av vänner som kom till Gran Canaria (tack Håkan & Ulrika!).

Det är nu det börjar bli tomt vid bryggorna då båt efter båt går mot Kap Verde/Karibien. Redan i november gick Bella och sedan Willrose som deltog i ARC-rallyt. I december försvann bl.a. Bakbrus, Unicorn, Blue Dame, SunChaser och Flying Penguin. Nu i januari har Aristocat och Aurora lämnat och i dagarna har vi vinkat av både Emmi och norska Hebe. Elena har gått till Las Palmas och går vidare om ett par veckor. Det är klart att det känns, vi kunde ju också ha varit iväg! Samtidigt är vi båda igång och har tagit beslutet att ge oss denna tid för att en gång i livet få testa om idéerna håller samtidigt som vi fortfarande har en del därhemma att avsluta. För att inte bara ligga här ett år så kommer vi till våren att gå upp mot Gibraltar och lägga lite tid i Balearerna och även besöka Barcelona, som vi aldrig varit i. Det blir säkert ett besök hemma i Sverige under sommaren också. Till hösten går vi åter ner hit till Kanarieöarna och då blir det vår tur att lämna öarna till vintern.



*Emmi lämnar oss, med kurs mot Kap Verde*



*På utflykt uppe i bergen.  
Mats, Anna-Lena, Heléne & Jennie*

Den naturliga frågan alla ställer blir förstås vad vi gör? I stort sett detsamma som ni därhemma! Dagarna går till att måla, skriva, en del båtunderhåll, tvätt, inköp och liknande. Förmodligen inte i samma tempo som för er därhemma och definitivt i ett härligare klimat. Sedan blir det lite utflykter, både till Las Palmas där vi varit flera gånger eller en biltur till någon del av ön vi inte besökt tidigare och ibland en busstur till någon av orterna här på sydsidan.

Då och då tar vi ut båten på en tur, ibland tar Bosse en simtur i havet och nästan dagligen försöker vi gå en rejäl sväng. På morgonen startar vi ofta med promenad in i dalen och går nästan i en timma innan vi köper bröd och går hem för frukost. Efter middagen är det mysigt att gå runt lite här nere i hamnområdet och titta på folk, ibland slinker vi kanske in och tar en öl om vi får lust. Är vi hemma på kvällen kan det bli läsning eller en film då och då. Men mest av allt blir det mycket tid för umgänge, med såväl andra seglare som kända och okända svenskar på semester här nere.

Skulle man drabbas av hemlängtan finns både svenska och norska föreningar som är väldigt aktiva med mängder av olika sysselsättningar. Dessutom kan man ju alltid ta en liten sväng till IKEA och köpa lite Kalles kaviar eller något annat man längtar efter.

En lustig detalj på IKEA är att alla varor heter som hemma, dvs. Karlstad, Bodö, Tylösand och liknande svenska namn. Även tillbehören i skyltningen, som böcker, är på svenska!



En utflykt vi gjorde gick via väst- och nordkusten på Gran Canaria.

Västkusten är dramatisk med klippor som stupar 500 meter ner i havet. Här är vägarna smala och slingriga, även om de numera har fin beläggning och räcken, vilket de inte alltid haft.

Fort går det inte, snittfarten blir ca 30-40 km i timmen och vissa vägar bör man undvika helt när det regnar.

*Detta är ingen biltvätt!*



Vi var uppe i Agaete, som har en pittoresk fiskeby och hamn på nordvästsidan av ön, en dag när det var mycket "swell". Sjön kommer ofta från just nordväst här och denna dag sades det vara 4 meters-vågor. Hemma i Puerto Mogán ryckte det lite i förtöjningarna men i Agaete blev intrycket ett helt annat med sjöar som slog in över piren.



*Havet rullar in mot Agaetes strand*



Nere vid hamnen, Puerto de las Nieves, fanns tidigare en av öns sevärdheter "Dedo de Dios", dvs Guds finger. En 30 meter hög klippa, i toppen formad som ett finger, som i ensamt majestät reste sig ur havet. Nu var fingret borta! Kvar fanns bara nedre delen av klippan och vi fick sedan veta att "fingret" bröts av i en storm 2005.

*Dedo de Dios, utan "finger"*

Ursprungsbefolkningen, guancherna, sägs ha bott i grottor uppe i bergen. Dessa var antingen naturliga eller höggs ut i det porösa berget efter behov. Man använde även grottor som spannmålsförråd och man begravnade sina döda i dem. Grottor fanns i alla storlekar och av sten eller träbitar kunde man göra "dörrar" och stänga till där man ville. Den största samlingen grottor, ca 300 stycken, finns vid Cenobio de Valerón nära Guía på norra delen, och visar väl hur de såg ut och fungerade.



*Inget boende för Heléne!*



Vi besökte också Firgas på nordkusten, som främst är känt för sitt källvatten på flaska. Något vi var mer intresserade av var den promenad man gjort mitt i byn, med rinnande vatten i mitten och på sidorna bänkar byggda i kakel med typiska landskapsbilder på ryggstödet och ovanför dessa bilder av stadsvapnen för de olika kommunerna på ön.

Lite längre upp längs gatan finns stora block i kakel med kartor och bilder för alla de sju Kanarieöarna. Varje ö presenteras med karta, vapensköld och en målning som speglar just den öns karaktär. Mycket trevligt!



Månaden avslutades med båtvårdsvecka, så som man gör hemma inför vårens sjösättning. Skrov och allt ute skulle putsas och göras fint. Inne tömdes skåpen och durkar skruvades bort för att städas och alla textilier tvättades. En och annan sak slängdes till och med! Vi har ju trots allt bott i båten i nio månader nu och lite dammigt var det i skåpen.

*Heléne @ seaQwest*

